



Spanje, 5 december

Voor:

*De grandeur van Real Madrid,
Bratwurst in het Schalke-stadion.
Een kuipstoel waar je luxe in zit,
Of staan naast een fanatic met capuchon.*

*Je bent een liefhebber die zich het best vermaakt
Daar waar bier nog naar vroeger smaakt.
Of bij het zitten op een oude bank
Blijft haken aan een splinter in de voorste plank*

*Je snapt wat Sint met écht en piúúr bedoelt,
Graag echt gras tussen zijn tenen voelt.
Degene die aan luxe niet kan wennen
Zal Sint met dit geschenk verwennen.*